

museum • martena



KIBBOETS OP DE KLEI

EEN JOODSE LANDBOUWSCHOOL IN FRANEKER



15 april - 13 november in Museum Martena

We nodigen u van harte uit voor de opening van twee tentoonstellingen op donderdag 14 april in Museum Martena en het Historisch Centrum Franeker.

KIBBOETS OP DE KLEI

Een Joodse landbouwschool in Franeker

U wordt om 19.30 uur in Museum Martena verwacht waar Syds Wiersma, coördinator van het Fries Filmarchief, de tentoonstelling officieel opent. Dan wandelen we (twee minuten) met z'n allen naar het oude Stadhuis waar de tentoonstelling in het Historisch Centrum Franeker bezichtigd kan worden. Hierna is er een borrel in de ontvangsthal van het Stadhuis.

Van 1934 tot 1942 was er een kibboets in Franeker waar jonge Joodse mensen uit heel Europa een opleiding volgden in de hoop een toekomst in Palestina te kunnen opbouwen. Deze geschiedenis is vrijwel uit ons collectieve geheugen verdwenen. Museum Martena en het Historisch Centrum Franeker willen met de tentoonstellingen de verhalen rondom de kibboets nieuw leven inblazen en de bewoners een stem en een gezicht geven.

Museum Martena
Voorstraat 35 Franeker

Historisch Centrum Franeker
Raadhuisplein 1 Franeker